



ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ



Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Η μητέρα μου η αγαπητή
Που πολύ με αγαπά
Είναι πάντα στο πλευρό μου
Φόβους και αγχωτά μου
Θα 'θελα να τη φιλήσω
Στον αγκυλιά μου να τη σφιχτώ
Να τις δώσω ένα φιλιά,
Με αγάπη και καρδιά!

Ιωακείμίδου
Αλεξάνδρα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

ΜΑΜΑ, ΣΕ ΑΓΑΠΩ

ΓΙΑΡΑ ΠΟΛΥ!!!



Αλεξάνδρα
Ιωακείμίδου



Ένα ποίημα για την μητέρα

Είμαι ένα μικρό παιδάκι
Μα έχω κάτι να σας πω
Κρύβω μέσα στην καρδιά μου
ένα μικρούλι μυστικό.

Ζουν τη μαννα τίποτ' άλλο
δεν υπάρχει και χι' αυτό
τη μανούλα μου λατρεύω
τη μανούλα μου αγαπώ

Η μαμά μου είναι ωραία
Είναι όμορφη πολύ!
Είναι εξύπνη γλυκειά
Με μια μεγάλη καρδιά!

Νικόλας



« Η Μαμά » Χριστίνα

Η μαμά μου η καλή
είναι η καλύτερη στη γη
Μαρέσει όταν τη βάζω
να έρχεται στο τη δουλειά
μέ κάνει να γελάω σαν
να έχω βγάλει φτερά.

Είναι κοντά μου όταν τη
χρειάζομαι στη δύση στη
χαρά είναι τένια η κυράκι
που έχει και την γιορτή.

Τη μαμά την αγαπώ
πολύ είναι στην μου
η ζωή.



ΧΡΙΣΤΙΝΑ



ΧΡΙΣΤΙΝΑ



Η μαμά μου.♡♡

Η μαμά μου είναι για
δεν υπάρχει άλλη καρδιά
και την αγαπώ πολύ
Είναι όλη μου η ζωή.

Η μαμά μου είναι για
δεν υπάρχει άλλη καρδιά
θα το πω θα το φωνάξω
Είναι για όση σ'αγαπώ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ





ΒΑΣΙΛΕΙΑ





Ανδριάνα

Η μαμά μου είναι
Πολύ με αγαπάει!
Είναι πάντα στο πλευρό μου...
Φίλημάς και αγκαλιές μου...
Θα ήθελα να τη φιλήσω
Στην αγαλιά μου να τη αγκαλιάσω
Να της δώσω δυο φιλιές...
Με αγάπη και χαρά!!!

ΑΝΔΡΙΑΝΑ



Δημήτρης Βερβελές

Μανούλα,
σ' αγαπώ



Αχ! Η καλή μας η μαμά
που μας φέρνει φαγητά
κάθε μέρα μας φρονιζει
κιόλη μέρα καθαρίζει
Δημήτρης Βερβελές



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ





Ποίημα
Μανουλά μου
δλυκιά έχει πάντα
μία αβραμιά.

Σαχαπώ πολύ παι-
ύ είσαι πάντα συμ-
ρη.

Τα δικά σου τα μα-
λακιά είναι σαν χα-
δάκια.

Προαίνουμε μαζί
και σαχαπώ πολύ πό-
αυί!

ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Ποίημα για την μητέρα

Μανόιδα μου γλυκιά -
μανόιδα πατρική
στον κόσμο όλο είσαι
μία και μοναδική

Σαν πέσω στην αγλαυιά σου
μανόιδα μου γλυκιά
τα πάντα τα ξέρνω
και νιώθω ευτυχιά



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΜΑΜΑ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

Μανούλα μου γλυκιά
πολύ σε αγαπάω
και τη δική σου αγκαλιά
πάντα θα εκτιράω

Το χαμό σου και το γιλι-
τα πιο μεγάλα δώρα
με κάνουν πάντα
δυνατό την δύσκολη την ώρα



Για την
καλύτερη
μαμάια
στον κόσμο



ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Ποίημα για τη μητέρα

Η μαμά μου η ζουζιά
που περνά με αγάπη
είναι πάντα στο πλευρό μου
φιλόλογος και άγγελος μου.

Πόσο μ' αρέσει να τη φιλάω
και στην αγκαλιά μου να τη κρατώ
να της δίνω την αγάπη και τα φιλιά μου
για να ζεσταίνεται και να χαίρεται η καρδιά μου.



happy
Mother's
day

Μανούλα,
Χρόνια πολλά για την γιορτή της
μητέρας, να είσαι γερή και ευτυχισμένη!



Με αγάπη
η υιοπούλα σου
Αναστασία



Δάφνη
Πετριδου

Γιορτή της Μητέρας



Η μαμά μου με αγαπάει
με φίλος με αγαπάει.
Η καλή μου η μαμά
μου γέλάει και μου γελάει.

Και εγώ την αγαπάω
και πολύ την αγαπάω.
Και της βάζω ζωγραφίες
αμορφές και καλλιτεχνικές.



ΔΑΦΝΗ



ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΕΧΕΙ
ΟΙΣ ΟΡΘΟΙΣ ΟΙΣ ΧΑΙΡΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ



ΓΙΑΝΝΗΣ

10 Μαΐου 2020
10-5-2020

Κωνσταντίνος

Ηγιορτή της μητέρας
Η γαμά για τη γυναίκα
που κάνει αγάπη
Είσαι νοίκια στο σπίτι μου
Φίλος μου άγγελος μου
Θα θέλω να τη φιλήσω
Στην αγκαλιά μου να την αγκαλιάζω
Να της δώσω δυο φιλάκια
Να μου πείσεις μητέρα



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Mpallas Flowers since 1979

Κυριακή 10 Μαΐου 2020
Ένα ποίημα για την μητέρα

Τη μαμά μου δεν πικραίνω
ποτέ δε θα την αρνηθώ
γιατί στις δύσκολες μου ώρες
πάλι μανούλα μου θα ηω

Όταν όλα μοιάζουν μαύρα
ψάχνω λίγη ζεστασιά.
Τότε σε κοιτώ στα μάτια
και με παίρνεις αγκαλιά

Τι είναι αυτό που μας συνβαίνει;
Σου χελώ, χαμοχελός,
χτυπάω εγώ, εσύ πονάς.
Μανούλα πόσο μ' αγαπάς!!!

Δημήτρης Μαραζής



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΖΗΣ



Ποίημα με θέμα τη φιλία

1) Σεις 10 Μαΐου όλες οι μανούλες
γιορτάζουν, βρέχει ο ουρανός
λουλούδια, τραγούδια και δώρα.
Οι μανούλες αγαπάνε τα παιδιά
γιαυτό κ' τους μιράζουν γέλιο και χαρά.

Αγαπάμε τις Μανούλες γιατί
παράτη όλα τα κηρά μίσος,
αρρώστια, αδικία, χιουζό αγαπάνε.
Οι μανούλες τα παιδιά για να
νιώθουν κι αυτά χαρά.

ΜΥΡΤΩ ΓΑΛΑΝΗ



ΣΤΕΛΙΝΑ

Η μαμά μου η κοιλιά
που την αγαπώ πολύ
όλη μέρα στη Σελιτιά
με τα πολλά χαρτιά

Την αγαπώ πολύ
κι αυτή ακόμα πιο πολύ
τόσο πολύ
που θα μας δώσει ένα γιόδο

Είναι όμορφη πολύ
και πολύ καλοήγητη
έχει μάτια σαν γοργόνα
και την πιο γλυκιά καρδιά

Μα μαθαίνει μυστικά
παράγει και καλά
στο με παίρνει αγαπώ
και με χαίρει με γιόδο



Μαμά





ΓΑΝΟΥΔΗΜΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ
ΓΕΝΙΣΕΣ ΚΑΙ 1000 ΣΕ ΠΕΡΕΩ
ΜΑ 100 ΣΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ 1000 ΣΕ
ΠΕΡΕΩ ΑΡΑ ΣΕ ΕΙΧΑ ΚΕΘΕ
ΜΕΡΑ ΣΟΥ ΠΙΣΙ ΘΑ ΣΑΝ ΘΕΣ
ΒΑΣΙΛΙΣΑ ΑΘΗΝΑ

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η μαμά μου είναι καλή
και όμορφη.
Αλλά μέσα της είναι κακιά
και μας φωνάζει όλο να.
Αλλά καμμι πάντα μου κάνει δωρεά
που είναι πολύ κρύα.
Η μαμά μου είναι να κομπάρ
και εμάς καμιά φορά μας βάζει μελι
νομε καμιά δουλειά.

Μυρτώ Οικονόμου





EYA MELLIOY



Χρόνια Πολλά
μαμά!



MANA

Είπαν το σ' ήλιου «γιορτάζει η μάνα»
κι εκείνος βάλθηκε με φως τη γη να ντύνει.
Είπαν της θάλασσας «γιορτάζει η μάνα»
κι αμέσως έγινε η φουρτούνα γαλήνη.
Το 'μαθαν τα πουλιά, «γιορτάζει η μάνα»
και το τραγούδι τους ξεχείλισε πλημμύρα.
Το 'μαθαν τα άνθη, «γιορτάζει η μάνα»
και μοσχοβόλησε η πλάση χίλια μύρα.
Τ' άκουσε η βροχή, αλλά δεν έλατρε
δάκρυ δεν κάνει να κυλήσει αυτή τη μέρ.τ.
Τ' άκουσε ο ουρανός κι άνοιξε διάπλατα
πείτε ευχές, μύριες ευχές για τη μητέρα

PicMix